

ZATERDAG 22 JUNI BOEKPRESENTATIE

Mens of niet — Elio Vittorini

Aanvang: 14.30 uur

Locatie: Wijkrestaurant Bij de tijd, De Bilt

Sprekers: Anthonie Kee (vertaler)

Wim Berkelaar (historicus)



Wijkrestaurant Bij de tijd ligt op de hoek van de Kamerlingh Onnesweg en de Alfred Nobellaan

VERBODEN VERSMAAD VERBRAND VERGUISD VERGETEN

Op zaterdag 22 juni, vanaf 14.30 uur wordt de heruitgave van Elio Vittorini's roman *Mens of niet* gepresenteerd in wijkrestaurant Bij de Tijd in De Bilt.

De Biltse Uitgeverij Schokland geeft in de serie Kritische Klassieken boeken uit die verboden, versmaad, verbrand, verguisd of vergeten zijn. In juni verschijnt de heruitgave van de roman *Mens of niet* van de Italiaanse schrijver Elio Vittorini. *Mens of niet* is een bijzondere roman over het Italiaanse verzet tegen het fascisme en verscheen al in 1945, toen Italië nog maar net bevrijd was van het Italiaanse fascisme en het Duitse bezettingsleger.

In het boek volgen we N-2, de leider van een verzetsgroep in Milaan in de laatste maanden voor de bevrijding. We lezen over het beramen en uitvoeren van aanslagen door het verzet en de vervolging en represailles van het Duitse bezettingsleger. Maar ondanks de ogenschijnlijk simpele verhaallijn en de tot op het bot uitgeklede dialogen werpt de schrijver indringende morele vragen op. Waarom leeft de mens? Waarom strijdt hij, waarom krenkt hij? En als hij krenkt, is hij dan nog een mens? Hierdoor stijgt *Mens of niet* ver uit boven het niveau van een traditionele verzetsroman en is het een voorbeeld van een vergeten boek dat een nieuw lezerspubliek verdient.

Vertaler Anthonie Kee komt vertellen over de schrijver en de karakteristieke stijl van het boek, historicus Wim Berkelaar geeft een inleiding over het ontstaan van het (Italiaanse) fascisme en de maatschappelijke context waarin Vittorini zijn mees-terwerk schreef. Na afloop is het mogelijk om te dineren in het restaurant. De kok heeft voor de gelegenheid speciaal een Italiaans dagmenu samengesteld.